



Gerdi Verbeet op de "Day a Week School" van de Pieter Jelles Troelstraschool

Elke dinsdag komen kinderen uit heel Nieuw West naar de P.J. Troelstraschool om extra uitdaging te krijgen in een speciale klas. Die klas heet de "Day a Week School". Deze week vond er een bijzonder bezoek plaats van de oud voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet (2006-2012).

Mevrouw Verbeet had de uitnodiging om onze kinderen van de "Day a Weekschool" iets te vertellen over de politiek en het werken in de tweede kamer van harte geaccepteerd.

Weken van tevoren waren de kinderen bezig zich voor te bereiden op dit bezoek door zich te verdiepen in thema's zoals verkiezingen en de grondwet. Daarna bedachten ze stellingen over actuele onderwerpen en oefenden in het debateren.

Mevrouw Verbeet vertelde de kinderen dat ze al heel jong geïnteresseerd was in de politiek, maar zij eerst, net als haar moeder, juf wilde worden op een middelbare school. Pas later kwam ze iemand tegen die haar vertelde hoe je in de politiek actief kon worden.

De kinderen wilden heel graag weten hoe dat dan gaat en hoe het is om in de politiek te werken.

Ze vroegen of het moeilijk was om wetten te maken (ja!) maar ook of mevrouw Verbeet nog vaak contact heeft met Mark Rutte (hij is de eerste die haar belt op haar verjaardag!). Mevrouw

Verbeet trad op als voorzitter bij een spontaan debat over het nut van wetten betreft de slaaptijd van kinderen. De conclusie: het is belangrijk, maar erg moeilijk om te controleren.!

Maar het echte debat moest nog komen. Mevrouw Verbeet mocht kiezen uit de (door de kinderen bedachte) stellingen. Ze koos voor de stelling "Discriminatie weegt zwaarder dan vrijheid van meningsuiting". Mevrouw Verbeet vroeg de kinderen van tevoren niet alleen aan hun eigen mening te denken, maar ook goed mee te denken met de argumenten van anderen. Dat werd een echt goed debat, de kinderen hadden argumenten voor en tegen.

Na afloop was de conclusie, dat het ideaal zou zijn om niemand te kwetsen, maar dat het belangrijker is dat iedereen zijn eigen mening mag geven in Nederland!

Er was een extra compliment van mevrouw Verbeet voor een meisje omdat zij goed kon verwoorden hoe belangrijk het is om op te komen voor je mening, maar ook om te blijven luisteren, naar de argumenten van de ander.

Mevrouw Verbeet besloot de bijeenkomst met de opmerking dat als een van de kinderen later in de politiek zou willen, zij of hij haar zeker mocht bellen!

Bij het afscheid boden de kinderen van de Day a Week School mevrouw Verbeet een boek aan als dank voor een spannend en leerzaam bezoek.